

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Leven vanuit dankbaarheid, vreugde en openheid**

“Er is geen grens aan het ontdekken van het leven, dat zal ook nooit zo zijn.

Vandaar dat de mens die in verwondering staat, in het juiste perspectief staat: hij leert zich open te stellen voor het leven. Hij is niet de arrogante man die zegt: “Ik ken mijzelf, en ik ken de ander, en ik weet wat de wereld is, en ik weet wat een atoom is, en ik weet, en ik weet...” terwijl hij niets weet.

Want daaraan kan je iemand kennen: als hij openstaat voor het oneindige, dan leeft hij vanuit een dankbaarheid, vanuit een vreugde en vanuit een openheid. Wanneer de mens zich sluit en zegt “ik weet”, terwijl hij niet weet, dan is het zo dat hij in de begoocheling staat, en dat hij denkt. En vanuit dat denken kan hij weleens volledig verkeerd zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 5: ‘De bloem van verwondering’) © Mayil.com